

**ER IS KANS OP EEN NIEUWE  
TOEKOMST**

waar begin ik, waar ik  
eindig, daar begin ik. de wereld  
verhard de mensen raken  
radeloos, dan ook nog de  
natuurrampen. we leven in de  
eind tijd, we kunnen alleen nog  
op god vertrouwen, de rest is  
onbetrouwbaar gebleken. geen  
mens kan ons redden alleen god  
en zijn zoon jesus. dat staat  
vast. in het begin al en tot  
nu toe is dat een feit. daarom  
spreekt god door alle tijden  
heen maar de mens weet het  
beter, het resultaat daarvan  
zien we dagelijks oorlog en  
onderdrukking, corruptie, machtsmi  
sbruik, enz, enz. daar gaan  
god, jesus en maria wat aan  
doen. daar door zal gods  
koninkrijk zichtbaar worden  
voor iedereen over de hele  
wereld. .het einde van de

menselijke geschiedenis. de overgang naar het goddelijke leven. voor hen die het oprecht verdient hebben en alleen god kan daar over oordelen, geen enkel mens kan dat gelukkig maar anders werd de toekomst weer een puinhoop, en daar heeft niemand baat bij, de toekomst moet goed en zuiver zijn. en ook zo blijven zodat alles duidelijk is voor iedereen, geen duistere geheimen of geheime genootschappen. nee gewoon allen een met elkaar om van het goede te genieten, geen oorlog of strijd maar liefde volle tijd voor elkaar samen opbouwen wat we samen hebben stuk gemaakt om het nooit meer te vernietigen. dat zou een belofte van de mensen moeten

zijn uit dankbaarheid voor het leven hier op aarde. geen enkele strijd meer niet over geloof of wat dan ook. want dat weten we wel voortaan beter dat ,dat geen zin heeft nog invloed op wat god met ons wil delen alles uit liefde en vol genade. daar kan de mens nog veel van leren. onbaatzuchtig werken aan een goede toekomst met iedereen en voor iedereen die door gods genade uitverkoren is om het goede mee te maken voor eeuwig en altijd. god geeft ons de kans om het goede te dienen, ook geeft hij ons inzicht in het goede. het is nu aan ons of wij het goede willen of niet, dat is een persoonlijke keuze, een keuze die niemand zomaar in de wind kan

slaan. want die keuze is van levens belang, en men moet er zich van bewust zijn dat het voor de eeuwigheid bepaalt wordt. zoals in alle heilige geschriften wordt vermeld. de hele wereld weet er van niemand uitgezonderd god licht iedereen persoonlijk in en bekijkt ook iedereen persoonlijk. daar zit de rechtvaardigheid van god. omdat god tijd neemt voor iedereen persoonlijk. zo weet god precies wat iemand persoonlijk beweegt in het leven en of je standvastig bent in je zijn als mens en of je eerlijk en oprecht bent. zo heeft god iedereen afzonderlijk benadert, en van daar uit heeft hij zijn volk samen gesteld. nu is het aan

ons om samen met god als een volk verder te gaan. met gods liefde diep in ons hart en met de volle genade van god tegenover onze medemens en alles wat door god geschapen is. wij dienen respect te hebben voor alles om ons heen, als we dat ons weer aanmeten gaat alles al een stuk beter in de wereld van ons allen, als we ons dan ook weer de liefde voor elkaar weer aanmeten gaat het weer een stuk beter met onze wereld. zo kan de wereld stap voor stap worden herstelt. tot heil van god en ons allen. nu zijn we in de tijd gekomen van de waarheid. aangeduid in vele heilige boeken onder verschillende benamingen, onder anderen als de eind tijd. in

die laatste dagen zal jesus terug keren vermomt als dief in de nacht. met zijn wederkomst in de wereld. komt ook de waarheid terug in de wereld, alle leugens worden openbaar gemaakt door de waarheid die jesus mee de wereld in brengt met zijn wederkomst, om dat het de godelijke waarheid betreft daar is geen enkele macht tegen bestand, dat blijkt wel de wereld van bedrog stort in , zo ook de economie die gebaseerd is op die leugens en bedrog. daarom is het van belang dat men het goede blijft na streven. daarom moeten wij protesteren tegen oorlog en onrecht, of zijn wij het daarmee eens. ik in ieder geval niet en ik hoop u ook

niet, daarom is het van belang dat uw keuze duidelijk is en dat wij als mensen het volgende in de hand hebben kiest u voor oorlog en geweld of kiest u voor vrede en liefde. de klok tikt en er is een dag in aantocht dat alles recht gezet wordt. god zal in grijpen op een manier die niemand kan begrijpen. bid tot god dat hij ons genadig is, en bid voor gods koninkrijk sluit u af voor slechte gedachten en richt u op de toekomst met god. DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT. EN GOD , JEZUS EN MARIA OOK NIET. gods zegen voor u allen die dit lezen, en geef het door aan uw naasten met de liefde volle groette van god, GOD HOUD VAN ONS ALLEMAAL. AMEN